

## Orde van dienst voor de viering van het Heilig Avondmaal in de Bongerd op zondag 27 september 2015

**Voorganger:** ds. M.L.W. Karels

**Organist:** mw. Cissy Snijder

### Orgelspel

### Welkom

#### Zingen: Psalm 68: 10 (ber. 1773)

Geloofd zij God met diepst ontzag!  
Hij overlaadt ons, dag aan dag,  
Met Zijne gunstbewijzen.  
Die God is onze zaligheid;  
Wie zou die hoogste Majesteit  
Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;  
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,  
Ons 't eeuwig, zalig leven;  
Hij kan, en wil, en zal in nood,  
Zelfs bij het naadren van den dood,  
Volkomen uitkomst geven.

### Stil gebed

### Votum en Groet

#### zingen: Gezang 291

1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten,  
des Heilands woorden zijn gewis.  
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,  
maar nooit een vriend als Jezus is.  
Wat zou ooit zijne macht beperken?  
't Heelal staat onder zijn gebied!  
En wat zijn liefde wil bewerken,  
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

2 Die hoop moet al ons leed verzachten.  
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!  
Voor hen die 't heil des Heren wachten,  
zijn bergen vlak en zeeën droog.  
O zaligheid niet af te meten,  
o vreugd, die alle smart verbant!  
Daar is de vreemd'lingschap vergeten  
en wij, wij zijn in 't vaderland!

### Gebed

#### schriftlezing – *Filippenzen 3: 10-21* (NBV)

<sup>10</sup> Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, <sup>11</sup> in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.

<sup>12</sup> Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. <sup>13</sup> Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. <sup>14</sup> Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. <sup>15</sup> Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. <sup>16</sup> In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.

<sup>17</sup> Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. <sup>18</sup> Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus <sup>19</sup> en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. <sup>20</sup>

**Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.** <sup>21</sup> Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

## Verkondiging

### **zingen: Gezang 231: 1, 2 en 4**

1 Wij knielen voor uw zetel neer,  
wij, Heer, en al uw leden,  
en eren U als onze Heer  
met lied'ren en gebeden.  
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,  
voor U, o Godsgetuige,  
o Eerstgeboren' uit de dood  
zich diep eerbiedig buige!

4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,  
die dag zal zeker komen.  
Het licht, dat aan de kim verschijnt,  
wordt reeds van ver vernomen.  
Ja, halleluja, ja Hij komt!

2 Die ons, gereinigd door uw bloed,  
tot priesters hebt verheven,  
en ons de hoge rang, de moed  
van koningen gegeven,  
U zij de roem, U zij de lof,  
U de eerkroon opgedragen!  
Geheel de aard' en 't hemelhof  
moet van uw eer gewagen.

Juicht, mensen, eng'len, samen.  
Juicht met een vreugd, die 't al  
verstomt,  
juicht allen! Amen, amen!

## Woorden van de inzetting - Geloofsbelijdenis

### Gebed

### Viering van het avondmaal

### **Zingen: Gezang 75: 2 en 11**

2 Gij zijt het brood van God gegeven,  
de spijs van de eeuwigheid;  
Gij zijt genoeg om van te leven  
voor iedereen en voor altijd.  
Gij voedt ons nog, o hemels brood,  
met leven midden in de dood.

11 Gij zijt de wijnstok van het leven,  
in duizend ranken uitgebreid,  
het leven, ons in U gegeven,  
draagt goede vruchten op zijn tijd.  
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,  
doorstroom ons met uw hartebloed.

### Dankgebed

### **Zingen: Psalm 103: 6 en 7 (nieuwe berijming)**

6 De mens is aan het sterven prijs gegeven,  
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,  
en als een bloem die naar de zon zich keert,  
maar die ten prooi valt aan de barre winden,  
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.  
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

7 Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen  
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,  
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.  
Zijn heil omsluit de komende geslachten;  
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,  
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

### Zegen