

# Liturgie voor de evangelisatiedienst

op zondag 11 maart 2012  
in de Grote- of Andreaskerk te Hattem

met als thema:



**LEEF  
IN HET  
LICHT!**

Voorganger: ds. M.L.W. Karels

Organist: dhr. E.R. Luikens

Koster: dhr. G. van de Worp

M.m.v.: gemengd koor Arioso uit Heerde, o.l.v.

Jenny van Ark

Aanvang: 19.00 uur

## Welkomstwoord

### Zingen: Psalm 27: 1

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!  
Waar is het duister dat mij onheil baart?  
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,  
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!  
Of zich de boosheid tegen mij verbindt  
en op mij loert opdat zij mij verslindt,  
ik ken geen angst voor nood en overval:  
het is de Heer die mij behouden zal!

### Bemoediging en groet

#### Zingen: Lied 165: 1, 2, 4 en 5 (Tussentijds)

Licht ontloken aan het donker  
Licht gebroken uit de steen  
Licht waarachtig levensteken  
Werp uw waarheid om ons heen

Licht geschapen, uitgesproken  
Licht dat straalt van Gods gelaat  
Licht uit licht, uit God geboren  
Groet ons als de dageraad

Licht verschenen uit den hoge  
Licht, gedompeld in de dood  
Licht, onstuitbaar, niet te doven  
Zegen ons met morgenrood

Licht straal hier in onze ogen  
Licht breek uit in duizendvoud  
Licht kom ons met stralen tooien  
Ga ons voor van hand tot hand

## Gedicht

### Het koor Arioso zingt:

- **Met het oog op U gericht**
- **Santo** (Heilig)

*Vertaling*

*Met heel mijn hart bewonder ik U.*

*Ik houd van U met hart en ziel.*

*Heilig, u bent Heer.*

- **Let my light shine bright** (Laat mijn licht helder schijnen)

*Vertaling:*

Er is zonneschijn mijn ziel, zo zonnig, warm en helder.

Laat mijn licht helder schijnen heel de nacht, heel de dag  
helemaal voor jou.

Als ik val dan komt u te hulp om me overeind te helpen.

Als ik terneergeslagen ben bent U er altijd om me over-  
eind te helpen omdat U om me geeft.

Mensen proberen vrij te zijn maar ze zijn het niet, waar-  
om zien ze niet in,

dat U bent gestorven om ons te bevrijden.

O verlosser van de eeuwigheid.

## Gebed

### We lezen uit de Bijbel,

- **Matteüs 5: 14-16**

<sup>14</sup> Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. <sup>15</sup> Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. <sup>16</sup> Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

### **Zingen: Gezang 75: 7**

U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

- **Johannes 8: 12**

<sup>12</sup> Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

### **Zingen: Gezang 75: 8**

Gij zijt het licht van God gegeven,  
een zon die nog haar stralen spreidt,  
wanneer het nacht wordt in ons leven,  
wanneer het nacht wordt in de tijd.  
O licht der wereld, zie er is  
voor wie U kent geen duisternis.

### **Preek - Leef in het Licht!**

### **Zingen : Opwekking 214**

Ik wandel in het licht met Jezus,  
het donk're dal ligt achter mij,  
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,  
welk een liefdevolle vriend is Hij.

#### *Refrein:*

Ik wandel in het licht met Jezus,  
en 'k luister naar zijn dierb're stem,  
en niets kan mij van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,  
geen duist're wolk bedekt de zon,  
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,  
die de zonde in mij overwon. (refrein)

Ik wandel in het licht met Jezus,  
mijn ziel is Hem gans toegewijd,  
met Hem verrezen tot nieuw leven,  
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. (refrein)

Ik wandel in het licht met Jezus,  
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,  
dat straalt te midden van de wereld,  
die gebukt gaat onder zorg en pijn. (refrein)

## We belijden samen ons geloof

### Het koor Arioso zingt:

- **Lean on me** (steun op mij)

*Vertaling:*

*Soms hebben we allemaal pijn en zorgen in ons leven,  
maar als we verstandig zijn dan weten we dat er altijd een  
morgen is.*

*Refr.:*

*Dus steun op mij wanneer je niet sterk bent.*

*Ik zal je vriend zijn. Ik zal je helpen om verder te gaan.*

*Want het zal niet lang duren dat ik iemand nodig heb om  
op te steunen.*

*Broeder/zuster, roep me en ik zal je vriend zijn.*

*We hebben allemaal iemand nodig om op te steunen.*

*Je begrijpt dat die last me teveel zou kunnen worden,  
we hebben allemaal iemand nodig om op te steunen.*

*Als er een last is die je niet kunt dragen ben ik onderweg  
en kun je de last met me delen zo gauw je me vraagt.*

- **Wonderen**

## • U bent heilig

### Tekst van: U bent heilig

(Mannen)

U bent heilig

U bent machtig

U bent waardig

Eer en ontzag

(Vrouwen)

U bent heilig

U bent machtig

U bent waardig

Eer en ontzag

Ik wil volgen

Ik wil luist'ren

Van U houden

Iedere dag

Ik wil volgen

Ik wil luist'ren

Van U houden

Iedere dag

### Refrein:

Ik wil zingen

En juichen

In aanbidding

mij buigen

U de Heer

aller Here

U mijn God

Wil ik eren

Ik wil zingen

En juichen

In aanbidding

mij buigen

U de Heer

aller Here

U mijn God

Wil ik eren

U die koning bent

en de hoogste Heer

U de machtige

Kwam op aarde neer

Als Emannuel

God zal met ons zijn

Als het Lam van God

Zo volmaakt en rein

U die leven geeft

Mij bevrijding bracht

En voor eeuwig leeft

U hebt alle macht

U de Alfa, Omega

Eens zal ik U zien

U mijn Meester, Messias,

Verlosser en Vriend

(Allen)

U bent mijn Vrededorst, en ik leef alleen voor U.

U bent mijn Vrededorst en ik leef alleen voor U.

**Dankgebed en voorbede**

## **Uit dankbaarheid en liefde voor God mogen we onze gaven geven**

### **Zingen : Heer, uw licht en uw liefde schijnen**

Heer, uw licht en uw liefde schijnen  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

#### *Refrein:*

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil  
heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij. (refrein)

Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij. (refrein)

#### **Het koor Arioso zingt:**

- Ierse zegenbede

## **Zegen**

De collecte aan de uitgang is voor het evangelisatiewerk.

Fijn dat u en dat jij er vanavond bij was in deze dienst.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee; van harte hiervoor uitgenodigd!

Wanneer u of jij naderhand nog wil doorspreken – mogelijk n.a.v. de dienst – dan kun je of kunt u contact opnemen met ds. M.L.W. Karels, Vijverstraat 5, tel. 038-2000151; mlwkarels@solcon.nl

---

Deze dienst werd mede voorbereid en vormgegeven door de evangelisatiecommissie van de wijkgemeente Stadswijk

De dienst is naderhand te beluisteren via de website van de gemeente, [www.pknhattem.nl](http://www.pknhattem.nl)



**hervormde gemeente Hattem**  
wijkgemeente Stadswijk