

Liturgie voor de

# Jeugdthemadienst

op zondagavond  
23 september 2012

Laat je zien!



Laat je zien!

**Hervormde Gemeente Hattem**  
wijkgemeente Stadswijk

Voorganger: ds. M.L.W. Karels

Organist: dhr. E.R. Luikens

Muziekgroep: Inspire

Koster: dhr. G. van der Worp

Medewerking wordt verleend door jongeren van de gemeente

Aanvang: 19.00 uur

**JEUGD** **THEMA**  
**DIENT** Hervormde Gemeente Hattem

## Inspire zingt

### Afkondigingen

#### Opwekking 559

Schijn met Uw licht in mijn hart Heer )  
Schijn met Uw licht in mijn hart )x2  
Dat ik U zien zal )  
Dat ik U zien zal )

#### refrein:

Bekleed met majesteit en macht  
Stralend in de glans van Uw glorie  
Vul ons met liefde en kracht  
Wij zingen heilig, heilig, heilig

Schijn met Uw licht..

Refrein 1x  
Heilig, heilig, heilig x3  
Dat ik U zien zal x3

### Stil gebed

#### Bemoediging en groet

#### Psalm 68: 7

God zij geprezen met ontzag.  
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
zijn naam is onze vrede.  
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden.  
Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,  
de HERE Here doet alleen  
ons aan de dood ontkomen.

## Introductie thema

### Opwekking 123 – Groot is uw trouw o Heer

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde  
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

*refrein:*

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar  
Zon maan en sterren in hemelse baan  
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid,  
Uw grote trouw die zal blijven bestaan.  
(Refrein)

Groot is uw trouw ied're morgen opnieuw  
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde  
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan  
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid  
(Refrein)

## Geloofsbelijdenis

### Gezang 255: 1, 2 en 4

Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,  
de Drie-een'ge in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drie-een'ge in zijn troon!

Ere zij aan Hem, wiens liefde  
ons van alle smet bevrijdt,  
eer zij Hem die ons gekroond heeft,  
koningen in heerlijkheid.  
Halleluja, halleluja,  
ere zij het Lam gewijd.

Halleluja, lof, aanbidding  
brengen eng'len U ter eer,  
heerlijkheid en kracht en machten  
legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
lof zij U, der heren Heer!

## Gebed

### Schriftlezing 1 Johannes 1: 5- 2: 11

**1** <sup>5</sup> Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. <sup>6</sup> Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. <sup>7</sup> Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. <sup>8</sup> Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we

onzelf en is de waarheid niet in ons. <sup>9</sup> Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. <sup>10</sup> Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

**2** <sup>1</sup> Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. <sup>2</sup> Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

<sup>3</sup> Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. <sup>4</sup> Wie zegt: 'Ik ken hem,' maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. <sup>5</sup> In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. <sup>6</sup> Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. <sup>7</sup> Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. <sup>8</sup> Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus' leven en in uw leven. <sup>9</sup> Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. <sup>10</sup> Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val, <sup>11</sup> maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt.

## **Opwekking 595 – licht van de wereld**

Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis;  
nu mag ik zien wie U bent.  
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,  
bij U wil zijn elk moment.

# Laat je zien!

*refrein:*

Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden,  
U wil ik erkennen als mijn Heer.  
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig,  
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent,  
Koning vol glorie en macht,  
bent als een kind naar de wereld gekomen,  
legde uw heerlijkheid af.  
(Refrein)

En nooit besef ik hoe U leed, )  
de pijn die al mijn zonde deed. ) 2x  
(Refrein)

**Preek – Laat je zien!**



**Opwekking 214 – ik wandel in het licht met Jezus**

Ik wandel in het licht met Jezus,  
het donk're dal ligt achter mij,  
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,  
welk een liefdevolle vriend is Hij.

*refrein:*

Ik wandel in het licht met Jezus,  
en 'k luister naar zijn dierb're stem,  
en niets kan mij van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,  
geen duist're wolk bedekt de zon,  
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,  
die de zonde in mij overwon.  
(Refrein)

Ik wandel in het licht met Jezus,  
mijn ziel is Hem gans toegewijd,  
met Hem verreezen tot nieuw leven,  
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.  
(Refrein)

Ik wandel in het licht met Jezus,  
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,  
dat straalt te midden van de wereld,  
die gebukt gaat onder zorg en pijn.  
(Refrein)

## **Gebed**

## **Collecte**

### ***Tijdens de collecte zingt Inspire – U kent mij echt***

Mijn bestemming is in U  
En toch heb ik nog vragen  
Wat ik wil, wat ik denk, wat ik doe en wie ik ben  
Doorgrond mijn hart  
Het is bij U bekend

U alleen, U kent me echt  
Want U heeft mij gemaakt  
En alles wat ik ben en ben geworden is veilig, bij U  
Want U ziet mij compleet  
Precies zoals ik ben, U doorgrondt mij

Ook al blijft het stil in mij  
En komt er nooit een antwoord  
Als ik mezelf niet begrijp Heer, blijft U mijn zekerheid  
Ik vertrouw op U  
U, die mijn leven leidt



# Laat je zien!

## Slotlied: Opwekking 618 – Jezus, hoop van de volken

Jezus, hoop van de volken,  
Jezus, trooster in elk verdriet;  
U bent de bron van hoop  
die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,  
Jezus, waarheid die overwint;  
U bent de bron van licht die in  
ons leeft.

U overwon in elke nood,  
U brak de banden  
van de dood.

*refrein:*

U bent de hoop in ons bestaan.  
U bent de rots waarop wij staan.  
U bent het licht  
waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood,  
droeg onze pijn.  
Nu mogen wij dicht bij U zijn.  
Jezus de hoop,  
levend in ieder die gelooft.  
Heer, ik geloof.....

## Zegen

*De uitgangscollecte is bestemd voor het jeugdwerk*

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar achter in de kerk te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. We hopen dat je erbij bent!



# Laat je zien!

Fijn dat jij en u in deze dienst aanwezig was. Wil je naar aanleiding van deze dienst of over iets anders doorspreken, dan kun je contact opnemen met ds. Karels, Vijverstraat 5, tel. 2000151; [mlwkarels@solcon.nl](mailto:mlwkarels@solcon.nl)

Komende week gaat in de gemeente voor de jongeren de catechese weer van start.

Voor jongeren van 12-15 jaar is er op maandag of woensdagavond *Follow Me*, van 18.45-19.45 uur in de Tinne;  
Voor jongeren van 16-18 jaar is er op dinsdag of woensdagavond *Follow Me Next*, van 18.45-19.45 uur in de Tinne.  
We hopen ook jou daar te ontmoeten!

Voor verdere informatie: zie de website  
[www.pknhattem.nl](http://www.pknhattem.nl)



De diensten van de hervormde gemeente zijn tijdens en na afloop van de dienst te beluisteren via de website van de gemeente, [www.pknhattem.nl](http://www.pknhattem.nl)

