

Het wonder van het graan



**Biddag met de kinderen van de Jan Jasperschool
op woensdag 14 maart 2012
in de Grote- of Andreaskerk in Hattem**

voorganger: ds. M.L.W. Karels

piano: Inge Jansen

met medewerking van verschillende kinderen van de Jan
Jasperschool

Welkom en uitleg van biddag

Bemoediging en groet

Zingen: Hoor, de vogels zingen weer (Evang. LB 440: 1, 2 en 3)

1. Hoor, de vogels zingen weer

Wat doe jij, wat doe jij?

Samen danken zij de Heer

Wat doe jij?

Refrein:

Dank de Heer voor elke dag

Die je van Hem leven mag

Vogels doen dat telkens weer

Wat doe jij?

2. Vogels maken zich niet druk

Wat doe jij, wat doe jij

Zingen zomaar van geluk

Wat doe jij? (refrein)

3. Vogels leven vrij en blij

Wat doe jij, wat doe jij

God, de Vader, danken zij

Wat doe jij? (refrein)

We lezen uit de Bijbel: Matteüs 13: 1-9

¹ Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. ² Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. ³ Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: 'Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. ⁴ Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. ⁵ Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde

was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. ⁶ Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. ⁷ Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. ⁸ Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. ⁹ Laat wie oren heeft goed luisteren!’

We lezen uit de Bijbel: Marcus 4: 26-29

²⁶ En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: ²⁷ hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. ²⁸ De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. ²⁹ Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’

Zingen: Psalm 100: 2 en 4

Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.



Preek: het wonder van het graan

Zingen: Dank U voor de wond'ren die gebeuren (Evang. LB 426: 1 en 4)

Dank U voor de wond'ren die gebeuren.
Dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren
van Uw liefde voor een mens vertelt.

Refrein:

Dank, dank, dank o Heer.
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

Dank U voor het wonder in mijn leven;
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht. (refrein)

Danken en bidden

Zingen: Wil je wel geloven (Evang. LB 469)

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Zegen

We beantwoorden de zegen met gezang 456: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!